



Mit navn er Anna. Jeg er 19 år og kommer fra Frankfurt i Tyskland. I juni 2009 afsluttede jeg gymnasium og derefter besluttede jeg at deltage i European Volunteer Service (EVS). Jeg synes at det er en fantastisk chance for at lære Danmark, danskere og mig selv at kende. Det er en stor udfordring for mig, men indtil nu fortryder jeg ikke min beslutning om at komme til Danmark.

Jeg er volontør ved Ungdomsskolen fordi jeg godt kan lide at arbejde med børn og unge. I Tyskland underviste jeg børn fra 8 til 14 år i at cykle på en monocycle – så jeg har meget erfaring med børn i den alder.

Fra september til december arbejdede jeg i Hjallerup Fritidsklub. Det var meget sejt der. I januar starter jeg i Dronninglund Fritidsklub og i en ungdomsklub to gange om ugen.

En gang om ugen underviser jeg drengene fra projektklassen i engelsk.

I min fritid kan jeg godt lide at være sammen med mine venner, synge og lære om sprog (fx dansk) og kulturer.

Jeg glæder mig til at møde jer og have en god tid sammen!



Hej alle! Mit navn er Kate, jeg er 20 år gammel og jeg bor i Moldova, officielt Republikken Moldova (du ved ikke, hvor det er. . . hmm, det overrasker mig slet ikke. . . . Det er et ex-sovjetisk land i Østeuropa, placeret mellem Rumænien og Ukraine, uden bjerge, men med et dejligt landskab). Jeg studerer i Bukarest, Rumænien, fakultet for statskundskab med fokus på internationale forbindelser og europæiske studier. I et år, mens jeg arbejder som en international frivillig, tager jeg en pause fra mit studie. I den forbindelse er jeg begyndte at være aktiv på det område der altid har inspireret og begejstret mig: de unges fritid. Da jeg fandt ud af muligheden for at arbejde som frivillig i udlandet - tog jeg gerne en pause fra mine studier. Før mit ophold i Danmark, var jeg bare en smule betænkelig ved at skulle arbejde med børn. Jeg troede at det var praktisk taget umuligt at styre aktiviteter med dem. Heldigvis tog jeg fejl. Jeg indså, at jeg kan få en masse inspiration og livsbekræftelser, fra børn, bare ved at være omgivet af dem. Jeg synes, det er dejligt at

være i rollen som volontør og få mulighed for at ændre noget, forsøge at gøre tingene bedre eller anderledes, være med til at gøre børnenes barndom mere interessant og uforglemmelig. . . Forresten så nyder jeg virkelig mit ophold i Danmark. Mere end det, jeg er begyndt at kunne lide det danske vejr (klar til at blive glad, når solen kommer frem fra skyerne), den danske sorte humor og (selv) ironi og den uforglemmelige Julefrokost (den bedste oplevelse jeg nogensinde har haft i mit liv. Klubben i Dronninglund er et af mine foretrukne steder i Danmark. Her, lærte jeg at være en kreativ, åben og social person, at dele og at opleve nye fornemmelser. Jeg vil aldrig glemme den tid, vi har tilbragt sammen, lave aktiviteter og kun have det sjovt. Nogle ting jeg lavede var: God begyndelse, Halloween, undervise i mave og moldovian folkedanse. . . .) Det er en stor fornøjelse at være medlem af denne lille familie, med det stærke sammenhold. Nu arbejder jeg i Hjallerup fritidsklub, og jeg har aldrig set så åbne børn, ivrige og nysgerrige efter at forsøge, at gøre og at lære nye ting. Jeg nyder virkelig at dele Moldovians kultur med dem. Vi har allerede haft en Moldovian fest, med folkesange og danse og traditionel Moldovian retter. Jeg er meget glad for, at børnene kan lide sportslige aktiviteter. Det var derfor, vi havde Elite dag - beviset på, at vi har gode evner, og vandt til forhindringer. Heldigvis kan jeg tale en masse om mit frivillige arbejde, og det gør mig glad. . . men, det er bedre at stoppe nu, før du bliver træt af at læse. . . Hvis du er interesseret i at finde ud af mere om mit land og mine forskellige aktiviteter, kan du få min mail-adresse ved at kontakte Connie på kontoret. Bedste hilsner Kate.